



**Groen Geloven, Gewoon Doen!**



*Locatie Salvator*

Teksten – Inspiratie – Tips

## **Tekst gebruikt in de themaviering dd 13-06-2021:**

We hebben het verknoeid.....  
en toch, het zou zo mooi kunnen zijn !

De evangelielezing van de wijngaard en de misdadige wijnbouwers, die de opbrengst alleen voor eigen profijt binnen harken: het is die lezing dat in heel onze geschiedenis klinkt.

De rijkdommen van de aarde, ons gegeven om met elkaar te delen, werden inzet van een rush, een wedloop om de eerste te zijn. Om een kleine groep te verwennen, werden massa's mensen tot slaven gemaakt of uitgebuit. Het is beschamend!

We weten dat het ook nu nog verder gaat.  
Het brengt onze planeet op het randje van de vernietiging.  
'Wat bezielt mensen om zo met de aarde en zijn bewoners om te gaan ?'

Toch willen we ons niet laten meeslepen in cynisme en doemdenken.

Er is ook zoveel goedheid en onbaatzuchtigheid tussen mensen.  
Er is zoveel verandering bezig, overal.

Die goede stroming wordt gevoed door de Levensbron, die nooit opdroogt,  
de Vader van het leven.



'Het zou zo mooi kunnen zijn!' moeten wij elkaar blijven zeggen en van daaruit vindingrijk aan de slag gaan.

Wij kunnen de andere pachters van de wijngaard zijn, die wel rekenschap afleggen!

Laat ons de oorspronkelijke eenheid, waarin alles thuis hoort, weer herstellen!



## **Boodschap van Paus Franciscus:**

*"Wat voor wereld willen we nalaten aan hen die na ons komen, aan kinderen die opgroeien?"* Hij hernieuwde de oproep om de schreeuw van de aarde en de schreeuw van de armen niet te laten voortduren: *"Laten we zorgdragen voor Gods schepping, het geschenk dat we kregen"*.

In een speech benadrukt de paus het belang van de wetenschap en de ethiek. Hij stelt, net als in zijn encycliek *Laudato si'*, onomwonden vast dat er een socio-ecologische crisis is en dat het wetenschappelijk vast staat dat we nu in actie moeten komen. Vandaag, niet morgen, want vandaag wordt de toekomst gebouwd.

## **Uitspraak Frans Timmermans in Nieuwsuur dd 26-04-2021:**

*"De mensheid zal zich moeten aanpassen. Dat is een oplossing die we denk ik nog nooit hebben gezien in de menselijke geschiedenis. We moeten leren te leven binnen de grens die de natuur (planeet) ons stelt: en dat kunnen we nog niet"*.

## **Websites ter inspiratie:**

Laudato Si Nederland -	<a href="https://laudato-si.nl/">https://laudato-si.nl/</a>
Groene kerken -	<a href="https://www.groenekerken.nl/">https://www.groenekerken.nl/</a>
Groen geloven -	<a href="https://groengeloven.com/">https://groengeloven.com/</a>
Ecokerk -	<a href="https://netrv.be/ecokerk">https://netrv.be/ecokerk</a>
Kerk en milieu -	<a href="https://kerkenmilieu.nl/">https://kerkenmilieu.nl/</a>
God in de supermarkt- Schepping vieren -	<a href="https://www.godindesupermarkt.nl/">https://www.godindesupermarkt.nl/</a> <a href="https://www.scheppingvieren.nl/">https://www.scheppingvieren.nl/</a>
Samen eerlijk eten -	<a href="https://www.sameneerlijketen.nl/">https://www.sameneerlijketen.nl/</a>
Jouw eco voetafdruk -	<a href="https://voetafdruktest.wwf.nl/">https://voetafdruktest.wwf.nl/</a>



De website [www.groenekerken.nl](https://www.groenekerken.nl) biedt een zogenaamde Toolkit en een Startpakket om aan de slag te gaan. Ook voor onze kerk!

## De eerste stapjes zetten we al:

- Afval scheiden
- Meer biologisch eten
- Minder vlees eten
- Kraan tijdens tandenpoetsen niet laten stromen
- Onkruid tussen de tegels met krabber weghalen
- Meer de fiets pakken ipv auto
- Kapotte spullen (laten) repareren
- Geen afval op straat gooien
- Plastic/blikjes oprapen wat je toch buiten ziet liggen

## Wat doen onze parochianen nog meer:



**Recept dat snel gemaakt is met restjes uit de koelkast en een paar producten, die je op voorraad hebt:**

- *(Ijsberg)sla, komkommer, paprika, tomaten, rode-/lenteui*
- *Eventueel: Avocado, gerookte of gebakken kipfilet*
- *Meergranenwraps*
- *1 blik bonen (zwarte of kidney)*
- *Peper en zout*
- *Tzatziki of knoflooksaus*

Snij alles redelijk fijn en gooi het in een slakom. Spoel de bonen af en doe ze erbij. Naar smaak peper en zout erbij. Warm de wraps even op in pan of magnetron. Leg op iedere wrap een flinke schep van het salademengsel en doe er eventueel al wat tzatziki of knoflooksaus bij. Rol de wrap op. Serveer het restant van de salade er los bij.

***Gebed***

*God,*

*U laat nooit los wat uw hand begon.*

*U wilt ons mensen niet loslaten in deze tijd.*

*Geef ons ogen, die zien wat juist is.*

*Ogen, die herkennen wat veranderbaar is.*

*Ogen, die een vergezicht zien en dromen van een wereld, waar het goede der aarde eerlijk gedeeld wordt.*

*Geef ons een hart voor alles wat leeft, vul ons met bewogenheid en liefde.*



- We zijn samen verantwoordelijk!
- Wij als mensen zijn niet meer dan.....!
- Zowel groot als klein kunnen hun steentje bijdragen!
- Maak je eigen leven groen, niet dat van anderen!
- Nu doorpakken!
- Alle beetjes helpen!
- Groen geloven, gewoon doen!

